

Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MARIA JOSEPHINA KEMPENAERS

echtgenote van **ADRIANUS SALAETS**

lid van de bond van het H. Hart, de boerinnenbond, de Derde Orde, het Genootschap van St. Jozef en andere godvruchtige Liefdewerken.

Geboren te Herselt, de 23 Januari 1883 en zeer godvruchtig overleden te Herselt (Hooilaar), de 8 Januari 1953, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiale kerk van de H. Hubertus, te Ramsel, op Zaterdag 10 Januari, te 10 u. De diensten vanwege de bond van het H. Hart, de Boerinnenbond en van de Derde Orde, later te bepalen.

Een langdurige ziekte maakte een einde aan het leven van deze goede moeder. Gelaten, berustend, heeft zij de smarten van het ziek zijn gedragen; haar diep geloof richtte zich tot God: «Ik zal lijden; geef mij moed om te lijden en te sterven; graag zou ik nog enige jaren blijven bij man en kinderen, maar Uw H. Wil geschiede, en niet de mijne».

In deze moedige berusting heeft zij haar bittere smarten gedragen en was zij een voorbeeld van een sterke ziel.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familieleden, die mij dag en nacht met zorgen hebt omgeven, ik zal U eeuwig dankbaar zijn; O. L. Heer zal U honderdvoudig alle diensten vergelden die ge mij bewezen hebt. Tot weerziens in de hemel, waar alles vreugde is en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

Drukw. E. Luyten, koster, Ramsel.

Aan de voet van uw H. Kruis, O. Heer leggen wij het onze neer. Geef ons de moed en sterkte om het voor U te dragen.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Mijnheer

Adrianus, Franciscus SALAETS

weduwnaar van Mevrouw

Josephina KEMPENAERS

lid van de bond van het H. Hart en van andere godvruchtige genootschappen.

geboren te Herselt, de 21 november 1881 en zeer godvruchtig overleden te Wezemaal, de 7 november 1960, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiale kerk van de H. Hubertus te Ramsel, op donderdag, 10 november 1960, te 10 uur.

De duurzame overledene was een vrome ziel met verheven zin voor alle goddelijke dingen. Een man die in de stilte van zijn huis de Heer trouw heeft gediend en zijn huisgenoten met zijn mildheid en zorgen heeft omringd.

Het heengaan van deze vader en grootvader betekent een zware slag die onze harten met droefheid vult. Stil en haast ongemerkt ging deze man door het leven, werkzaam voor de zijnen, beminlijk in de omgang en eenvoudig van harte.

De Engel van de dood heeft een einde gesteld aan dit aardse bestaan; zij heeft hem begroet als een Gezant van de Heer, die op deze schone ziel minzaam neerblikte.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, blijft eensgezind in liefde verenigd, dit is mijn wens. Be-

wandelt steeds de weg die ik heb aangetoond. Wij bidden voor elkaar en vinden troost in ons Geloof dat ons een gelukkige hervereeniging voor eeuwig doet verhoppen.

Beste familieleden en vrienden, weest mij steeds indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Uw deelneming in ons verlies was ons een grote troost en uw gebed een kostbare hulp voor onze dierbare overledene.

Daarvoor danken wij U innig en oprecht.

De familiën:

SALAETS, KEMPENAERS,
VERSTREPEN en OOMS.

Drukwerken: E. LUYTEN, koster, Ramsel.